



'S GRAVENHAGE,
PALEIS NOORDEINDE

25 Juli 1946.

Mevrouw de Wed. W. Westerweel-Bosdriesz,
Hobbemalaan 76,
B I L T H O V E N. (De Bilt.)

Uw echtgenoot werd terzake het verleenen van hulp op grooten schaal aan Joodsche landgenooten gearresteerd, terwijl hij 70 Joden via de Nederlandsch-Belgische grens naar Spanje trachtte over te brengen.

Hij werd toen naar het concentratiekamp Vught gebracht en moest daar op 11 Augustus 1944 het offer van zijn leven brengen.

Ook werd uzelf wegens Uw steunverleening aan de Joden door de Duitschers naar het kamp Vught overgebracht en later naar eenige kampen in Duitsch land. Veel leed werd daar Uw deel, gelukkig echter mocht U de bevrijding van Uzelf en van ons Vaderland meemaken.